

# Historie Voorwaarts

## Voorgeschiedenis

(bron artikel van oprichter, oud bestuurder en oud speler Antoon Driessen)

Rond 1920 ontstond de voetbalvereniging Amical. Haar speelveld lag achter de boerderij van Keizer, later Neuteboom Spijker, waar nu, in 2006, de Edah winkel staat. (Duistervoordseweg).  
Het stamcafé van Amical was bij de fam. Huisman van Café de Kroon aan de H.W, Iordensweg.



±1930 Foto Amical:

v.l.n.r.): A. Hattink(met hoed); Branderhorst;  
Jan Blum; Bongertman; ?----?; Meulenbroek; Evert Nijhuis;  
?????;

Met hoed Linthorst?;

Voor: ?????; W. v.d.Steeg; H. Heuvel;

Tenue:shirts: Oranje met zwarte baan, zwarte broek en  
zwarte kousen met oranje rand.

Dit waren ook de tenue's van Voorwaarts bij de oprichting.

Om allerlei redenen werd Amical opgeheven en was het  
een paar jaar stil rond de boerderij van Keizer, totdat in

Bussloo een eigen vereniging werd opgericht: De Rooms Katholieke Sportvereniging Wit-Zwart, nu CUPA.

Wit-Zwart trok in het begin maar enkele jongens uit Duistervoorde aan, maar toen dat aantal steeds groter werd, en die jongens herhaaldelijk de beste posities innamen, ontstond er ruzie met de spelers en supporters uit Bussloo.

Op een avond organiseerde Antoon Driessen, samen met zijn broer Theo en een aantal buurjongens een zeer belangrijke vergadering in de klompenshuur van Branderhorst op de Veldjes (de plaats van het oude Wit-Gele Kruisgebouw)

Het zou een historische vergadering worden. Besloten werd een eigen voetbalclub op te richten voor Duistervoorde

## De Oprichting

**1934:** Na onderling beraad werd A. Hattink, de notarisklerk, gevraagd om e.e.a. te regelen.

14 mei 1934 was de dag dat RKSv Voorwaarts werd opgericht..



**03-06-1934:**

**Elftal dat de openingswedstrijd  
speelde tegen KVC uit Klarenbeek,  
5-2 winst Voorwaarts**

Voorwaarts in tenue met brede zwarte  
baan.

v.l.n.r. Scheidsrechter Hagen; H.  
Leerkes; Eef Nijhuis; Harrie Oude  
Nijhuis of Berenschot; Branderhorst;  
Antoon Driessen; T. Kamperman;  
Branderhorst; ??????; Gradus  
Branderhorst; Driessen; ??????????  
W. van de Schepop (bestuur); Tiens  
Woerdman (keeper); A. Hattink  
(secretaris; Kapelaan Otterbeek;  
Oude Reimerink (voorzitter

**1939:** De eerste trainer komt in het seizoen 1939/1940. De heer Simons uit Apeldoorn traint voornamelijk het 2e elftal. Het eerste elftal had de training niet zo nodig vonden zij.

Ondertussen speelde Voorwaarts in de Gelderse Voetbalbond (G.V.B.)

**1945:** Het bleef nu stil op de voetbalvelden en eerst op 10 april 1945 kwam de zo verlangde bevrijding voor Duistervoorde en Twello.

Als nieuw teken van leven werd op 17 september 1945 een damesafdeling opgericht, met als sporten gymnastiek en handbal.

**1946** 12½ jarig jubileum. Er komt een feestprogramma dat klinkt als een klok. Op zondag 17 november is er een H, Mis een daaropvolgend gezamenlijk ontbijt in het Patronaatsgebouw.

Er werden twee voetbalwedstrijden gespeeld: Elfal gemeente Voorst-V&K en Voorwaarts- Pacelli. V&K won en verdiende tien kippen en een haan. .



**elftal van de jubileumwedstrijd op 17-11-46 tegen Pacelli Klarenbeek.**  
Staand v.l.n.r: Scheids. Hagen; Gradus Blanken; Willy de Haan; Herman Beekman; Geert Taverne; A. Bergman; Wim Driessen; Gradus Branderhorst; kap. De Greef (Geestelijk adviseur)  
Gehurkt: Herman van Bussel; Frans Huisman; Antoon Blanken; Frans Branderhorst.

**1947:** Een turbulent jaar.

Voorwaarts speelt in de Gelderse Voetbalbond, 2e klasse C.

Het eerste elftal wordt na veel moeite kampioen, nadat eerst een overgespeelde wedstrijd met 2-0 is gewonnen van Boskamp. Dit overspelen volgde op een door Voorwaarts gewonnen protest bij de bond vanwege de partijdige leiding van de scheidsrechter, die in een eerder gespeelde wedstrijd Boskamp met 8-4 liet winnen.

Omdat Voorwaarts nu in punten gelijk stond met Wesepe, volgde er een noodzakelijke beslissingswedstrijd op 20 juli 1947 op neutraal terrein in Heeten.

Heel Duistervoorde was daar aanwezig en pas in de derde verlenging lukte het Willy de Haan om de stand op 3-2 te brengen; Voorwaarts behaalde daarmee het kampioenschap en promoveerde.

Maar al snel komt de domper op de feestvreugde. In het streven Voorwaarts hogerop te brengen, vergeet het bestuur het rechte pad te bewandelen. Er is een niet speelgerechtigde speler opgesteld en de bond achterhaalt de waarheid. Het gevolg is: Bestuur geschorst.

**1948:** In de ledenvergadering van 14 Juli 1948 stelde de Geestelijk adviseur, kap. De Greef, voor de naam Voorwaarts te veranderen in "R.K. Sportvereniging Duistervoorde" vanwege de bestuurlijke dwaling in het afgelopen seizoen. Op 14 september 1948 wordt dit voorstel verworpen in de vergadering bestaat geen enkele waardering voor dit voorstel, Voorwaarts blijft Voorwaarts.

**1957:** Als gevolg van een controversie tussen het voetbalbestuur en de sportterreincommissie treedt het bestuur af en wordt besloten de Kerklaan te verlaten. (zie accommodatie)

**1959:** : In het 25-jarig jubileumjaar komen de partijen gelukkig weer bij elkaar. Voorwaarts gaat weer aan de Kerklaan spelen.

**1968:** In oktober verschijnt het eerste "VOORWAARTS NIEUWS" de voorloper van ons huidige clubblad "INFO".

**1969:** Wij registreren 213 actieve voetballers en 26 pupillen



**1970:** op 9 oktober krijgt Herman van Bussel de zilveren bondsspeld voor 25 jaar bestuurslidmaatschap.



**1971:** Jan Bouwmeester speelt zijn 400<sup>e</sup> wedstrijd in het 1<sup>e</sup> elftal, op dat moment een clubrecord.

In dit jaar worden aandelen aan de man gebracht om ter financiering van het nieuwe clubgebouw

Secretaris Herman van Bussel ontvangt de zilveren Bondsspeld.

**1972:** Op 17 augustus 1972 ontstaat de omniclub Voorwaarts met de volgende takken van sport: Handbal, gymnastiek, volleybal en voetbal. De afdelingen hebben elk hun eigen bestuur met daarboven een overkoepelend centraal bestuur.

**1975:** In november ondergaat het Clubblad een facelift en RKSv wordt dan gewijzigd in SV.

**1980:** Aantal actieve leden: 431, te weten: 169 senioren, 126 junioren, 136 pupillen



**1984:** Het 50-jarig bestaan werd uitbundig gevierd

Hein Koers werd onderscheiden door de vice voorzitter van de afd. Gelderland met een zilveren bondsspeld.

Voorts ontving Voorwaarts bij gelegenheid van haar 50-jarig bestaan de KNVB wimpel van de bond.

Er werd o.a. een lopathon georganiseerd die omstreeks 15000 gulden opleverde, te besteden aan een geluidsinstallatie.

**1990:** Op 9 september 1990 wordt, op initiatief van Hans Deten, de start gemaakt met de sponsorclub, in 1999 omgedoopt tot Supportersclub

**1993:** Het aantal leden op 1 mei 1993 bedraagt 600. Het B1 elftal promoveert naar de landelijke 3e divisie

**1995:** Op 13 februari 1995 overleed ons lid Hein Koers. Van het bijna 61 jarige Voorwaarts was hij bijna 59 jaar lid. Van zowel de vereniging als van de KNVB ontving hij een onderscheiding voor de vele inspanningen door hem voor Voorwaarts verricht.

**1996:** Tijdens dit seizoen werden we door de gemeente Voorst voor de keuze geplaatst: Blijven op ons eigen, zo geliefde Sportpark De Laene, met al z'n beperkingen en vooral capaciteitsproblemen, of samen met V&K en Avanti verhuizen naar een fonkelnieuw sportpark aan de Zuiderlaan.

In een buitengewone ledenvergadering van 14 mei 1996 werd nagenoeg unaniem een principe uitspraak gedaan aan de Kerklaan te blijven.

**1999:** Inschrijving van het 750<sup>e</sup> lid.

**2000:** Gesprekken tussen de accommodatiecommissie en de gemeente hebben er toe geleid dat een plan om de kleedkamers ingrijpend te renoveren en uit te breiden tot twaalf is goedgekeurd. De gemeente financiert een groot deel, maar Voorwaarts zal eveneens een aanzienlijk deel moeten ophoesten (plm. 400.000,00).

Op 23 mei 2000 werd een grote financiële actie opgestart (verloting), "DRAAG UW STEENTJE BIJ", om gelden voor vernieuwde kleed/doucheruimte te genereren, de hoofdprijs was een heuse en fonkelnieuwe auto A1 werd kampioen van de 3e divisie en promoveert naar de landelijke 2e divisie;

**2001:** Alle standaard juniorenteams spelen op landelijk divisie niveau. Er wordt een kledingfonds in het leven geroepen.

**2007:** Op 24 maart schreven we ons 900<sup>e</sup> lid in. Het Centraal bestuur krijgt het mandaat van de leden om alsnog met de gemeente Voorst te gaan praten over een eventuele verhuizing naar het Sportpark aan de Zuiderlaan.

**2008:** Op 19 november besloot de vergadering niet akkoord te gaan met het te minimale pakket dat de gemeente aanbiedt om te verhuizen naar de Zuiderlaan. Het bestuur vraagt om de onderhandelingen te heropenen.

Er is nauwelijks sprake geweest van heronderhandelen, B&W zijn nu tot de conclusie gekomen dat het de gemeente geld gaat kosten als men aan de Kerklaan gaat bouwen.



Voorwaarts krijgt nu de garantie dat men minimaal nog 20 jaar aan de Kerklaan kan blijven.  
Het accommodatieprobleem blijft onopgelost.



**2009:** Een week na het kampioensfeest was het opnieuw groot feest, de vereniging bestond 75 jaar. De Jubileumcommissie had een prachtig programma samengesteld. Dat begon op 14 mei met een manifestatie door Twello, de Herman Huismantocht, waarbij alle lokaties werden bezocht waar Voorwaarts ooit gevoetbald heeft. De belangstelling was overweldigend. Een ander hoogtepunt was de eucharistieviering. m.m.v. St. Caecilia.. Ook de reünie was een succes. En last but not least de fantastische feestavond die op een gepaste en min of meer chique manier gevierd werd; de genodigden werden verzocht in het zwart en wit te verschijnen, ook de feesttent was in zwart en wit getooid, terwijl de oranje loper was uitgerold.



**2012:** Bas Starink wordt gehuldigd, hij is de 2<sup>e</sup> speler van Voorwaarts die 400 wedstrijden in Voorwaarts 1 speelde.



Op 26 mei 2012 werd het 1000e voetballid verwelkomd.

*Samengesteld door Jan Klunder*  
Oktober 2014